



10 000 stappen in Nieuwkerken



Startplaats aan de kerk,
Ten Bos, Nieuwkerken.

Een niet-bewegwijzerde route van
7,3 km (10 400 stappen).

Er zijn drankgelegenheden aan het
start- en eindpunt en onderweg.
Sommige wegels zijn onverhard
en kunnen er drassig bij liggen bij
regenweer.



Nieuwkerken

Heemkundig
Museum

Schaliënhuis

elke
stap
telt

10 000 stappen in Nieuwkerken



We vertrekken aan de kerk op het dorpsplein Ten Bos. In 1294 scheidde Nieuwkerken zich af van Sint-Niklaas en aan het bouwen van de 'nieuwe kerk' dankt het dorp zijn naam. De huizen vertonen stijlen van de laatste 200 jaar. Recht tegenover de kerk staat het gemeentehuis in late rococo. Het dakvenster herinnert aan de barok. Op de smeedijzeren balustrade herkennen we de keizerskroon, een hulde aan Maria-Theresia, die van 1740 tot 1780 de Oostenrijkse Nederlanden bestuurde, haar initialen en de 'N' van Nieuwkerken.

Met de rug naar de kerk gekeerd gaan we links de Nieuwkerkenstraat in. Verder in de straat bevindt zich het kasteel Torenhof (1898), dat toebehoorde aan de brouwersdynastie Maes.

We passeren het Berkenhof en wandelen tot 'Estaminet 't Onschuldig Schaaap'. We nemen de oprit achter dit cafeetje en stappen voorbij de garages tot aan de Armwegel. We volgen deze tot de nieuwe woonwijk en slaan rechts de Boschwegel in. Op



het einde ervan staat een Sint-Donatus-kapelletje. We wandelen voorbij rusthuis 'Populierenhof' en de basisschool. Bij het oversteken van de Pastorijstraat zien we het klompenmonument, dat herinnert aan het lokaal ambacht. In de Peperstraat tussen huisnummers 16A en 18 kiezen we letterlijk het Hazenpad. In de haakse bochten is de kans groot dat een haas of konijn ons pad kruist.

We vervolgen de weg in de Gyselstraat. Hier bevindt zich het Heemkundig Museum, waar het volksleven en de oude ambachten in de kijker staan. Op het einde van de Gyselstraat staat het kasteel 'De Windt' of 'Duyver' (1900). We slaan links achter het gebouw de Nieuwe Wegel in, volgen de Schaliënhuiswegel en lopen onder de statige bomen van het vroegere kasteelpark. Het pad loopt langs waterpoe-len, overblijfselen van rootputten. Daarin werd het vlas gelegd om de harde bast te laten rotten. Aan het eind van de wegel staat rechts op 100 meter, tussen het groen verscholen, het Schaliënhuis uit 1623, één van de oudste hoeves van de gemeente.

We vervolgen de weg naar links en gaan daarna naar rechts, de Kleine Ekelstraat in. De naam 'Ekelstraat' is ontleend aan 'hekelen', wat 'het samengeklitte vlas uiteen trekken' betekent. Op het kruispunt Kleine Ekelstraat-Buitenstraat bevindt zich een gerestaureerde hoeve met rieten dak. Het landschap biedt een rijke afwisseling van landbouwgewassen en fruitbomen. Op het kruispunt met de Kolkstraat zien we te midden van de wuivende canada's de kerktoren van Vrasene. We vervolgen onze tocht door de Kolkstraat. Dan steken we de Vrasenestraat schuin over richting Mispelaerwegel, met tal van fruitaanplantingen. Vroeger had iedere boer naast zijn boerderij ook een boomgaard. Het vee kon er grazen tussen de kersen, appeltjes en peren. We stappen verder in de Mispelaerwegel en slaan op de kruising met de Kwakkelhoekstraat rechts af.

Daarna steken we de Vlasbloemstraat over, waar zich op nr. 166 'Likeuren Verhofstede' bevindt - bekend van 'Liqueur de Saint-Nicolas' - en nemen de Dorpswegel die ons leidt naar het kerkhof en de Vrasenestraat. We gaan nu terug richting kerktoren.



V.U.: Logo-Waasland vzw, Onze-Lieve-Vrouwstraat 26, 9100 Sint-Niklaas - 2011

