



10 000 stappen
in Sint-Pauwels



Startplaats aan de
Sint-Pauluskerk,
Pastorijstraat, Sint-Pauwels.

We volgen het Pauluspad, een
niet-bewegwijzerde route van 8 km
(11 400 stappen).

De wandeling is toegankelijk voor
kinderwagens en rolstoelen.

Er zijn drankgelegenheden op de Dries
en in de Grouwesteenstraat.



Sint-Pauwels

boerderij

36

elke
stap
telt

10 000 stappen in Sint-Pauwels



We starten de wandeling aan de parking van de Sint-Pauluskerk in Sint-Pauwels. Deze kerk met gotisch uitzicht herbergt twee 17de-eeuwse zijaltaren, een communiebank en lambrisering in Lodewijk XIV-stijl. Rechts van de kerk zien we het Boerenkrijgmonument van 1798. Via de achterzijde van de kerk, komen we in de Pastorijwegel. We gaan rechtsaf en naderen zo de Roomanmolen uit 1847. We stappen even het domein op om deze gerestaureerde molen te bewonderen. Tijdens de openingsuren geven de molenaars graag een woordje uitleg en een demonstratie. Bij het verlaten van het domein slaan we rechts opnieuw de Pastorijwegel in en slaan daarna rechtsaf de Pastorijstraat in. Links van ons zien we de omwalde vroegere pastorij uit de 19de eeuw en de Sint-Jozefskapel. Deze kapel werd gebouwd door pastoor Henricus Lalemant en zijn zuster Theresia uit dankbaarheid voor 'de goede uitslag der kiezing' in 1884. Achter de kapel nemen we de Kruisputwegel waar we op het einde van de wegel links de Grouwsteenstraat inslaan. In de bocht aan de Grouwsteenstraat 56 zien we een mooie 18de-eeuwse boerderij. Rechts vinden we ter hoogte van de Feuselsdreef een informatiebord over bolle akkers. We vervolgen onze weg door de Grouwsteenstraat tot voorbij de Kleibeek en nemen links de Pachtgoedweg.

We volgen de Pachtgoedweg tot de Heerweg, waar we links afslaan, richting Kemzeke. Na huisnummer 36 nemen we links een wandelweg (Heerweg 38 tot en met 46). We wandelen nu achter woningen, naast een bos en bereiken zo de Zandstraat. Hier gaan we linksaf tot de bushalte aan de Collemanstraat, waar we rechts afslaan. Op het driehoekig plein met het beeld 'kring van mensen en aarde' gaan we linksaf en steken de Klapdorp over naar de Ettingestraat. Na 250 meter nemen we links de Heuldonk. We volgen de bocht naar rechts, passeren drie zijstraten en bereiken zo het Wallenhof langs het bruggetje over de wal. Over dit bruggetje, vanaf een stemmig rusthoekje onder twee lindebomen, zien we links de achterzijde van de oude brouwerij 'De Waepenaert' en in de verte de 15de-eeuwse toren van de kerk van Sint-Pauwels. We gaan rechtdoor en komen via een wegel de wijk uit aan de Dries. Op de Dries wandelen we links tot aan de mooie parochiepomp uit 1777, die opgetrokken werd uit arduin en 6 meter hoog is. We stappen rechtdoor tot aan het eerste zebrapad en steken de N403 over. Hier zien we aan Dries 21 het voormalig gemeentehuis dat nu ingericht is als museum van de heemkundige kring 'De Kluize'. Zo bereiken we terug onze startplaats.



V.U.: Logo-Waasland vzw, Onze-Lieve-Vrouwstraat 26, 9100 Sint-Niklaas - 2011

